

Henk Rijckaert, Technostress



Toen de oermens het vuur ontdekte en zo een grote sprong voor de mensheid maakte, ontstond er een nieuwe angst: 'Heb ik het vuur wel uitgezet?'. Grotten werden huizen, grote rollende stenen werden deuren met sloten en een nieuw soort paniek was geboren: 'Waar zijn mijn sleutels?!'. Toen kwamen de GSM's, sjakossen en portefeuilles en werd de stress steeds groter. Nu is er de auto die ons beveelt om links af te slaan. Er zijn computers met een eindeloze stroom aan e-mails. Telefoons met voicemail en apps. Tablets met sociale meldingen en verplichtingen, breaking news en nog meer apps. Er is Twitter en Facebook, Instagram en TV, Netflix en On Demand, Net Gemist en Ooit Gemist... Zoveel om te volgen. Zoveel om aan te denken.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer

do 16 november 2017 van 20:15 tot 22:00

Waar

CC 't Aambeeld

Della Faillelaan 34
2630 Aartselaar

- tel: +32 3 8772875
- e-mail: cultuur@aartselaar.be

Prijs

€16.00

Basistarief: 16,00 €

Reserveren

Organisatie en contact

Cultureel Centrum Aartselaar