



De Stijgbeugel

~ De cultuurkrant die niet achter de oren doet krabben
maar een streling voor het oor aankondigt ~

SEPTEMBER
OKTOBER
2020

Herkomst van deze krantnaam 'De Stijgbeugel'

Beide gebouwen in Aartselaar die culturele activiteiten een thuis bieden zijn 'CC 't Aambeeld' en 'Chalet De Hamer'.

De oorspronkelijk keuze voor Aambeeld kwam voort uit het idee dat de naam net als onze gemeente met dubbele 'a' startte. En een aambeeld is onlosmakelijk verbonden met een hamer. Tot dusver de letterlijke benadering van de naamkeuze

van de gebouwen in het verleden. Cultuur is onmiskenbaar verbonden met de zintuigen en vanuit podiumperspectief waarschijnlijk nog het meest met het gehoor. De drie beentjes (die wel wat lijken op de voorwerpen die dezelfde naam dragen) uit het middenoor heten: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Dit is dus de toegevoegde symbolische betekenis. En om nog een stapje verder te gaan...

"Een ruiter gebruikt de stijgbeugels vooral als bescherming bij een plotse zijsprong."

Zeer toepasselijk in deze bizarre tijden met veel plotse wendingen.

Dit gezegd zijnde.

Volg ons cultuurnieuws in deze gloednieuwe maandelijkse cultuurkrant!

Team Cultuur

Start ticketverkoop voor voorstellingen tot eind oktober

Na een wat valse start in mei 2020, doen we begin september een tweede poging om het seizoen '20-21 op gang te trekken. We bereiden ons voor op een seizoen waarin 'kleinschaligheid' en 'flexibiliteit' de rode draad zullen vormen en waarin we mogelijk met nog wat wijzigingen geconfronteerd worden.

Maar dat houdt ons niet tegen om er - mits de nodige veiligheidsmaatregelen - vol enthousiasme in te vliegen! Wij hopen van jou hetzelfde! ;-)

Ticketverkoop voorstellingen

> telkens huidige en volgende maand:
- 07/09 start verkoop voor sep. & okt.
- begin okt. verkoop voor okt. & nov.
- begin nov. verkoop voor nov. & dec.
Door op deze manier te werken, willen we je up-to-date kunnen informeren over ons aanbod. Praktische info over de ticketverkoop vind je op onze website. Nieuwsgierig naar het aanbod? Lees alvast verder of bezoek onze website.

CC 't Aambeeld opent opnieuw de deuren!

Om het veilig te houden voor iedereen, nemen we een aantal extra maatregelen. Neem deze voor je bezoek grondig door. Zo kan je onbezorgd genieten van een heerlijke voorstelling.



#goesting



Schrijf je nu al in voor alle cursussen!

Workshops worden georganiseerd in kleine groepen, in veilige omstandigheden en met aandacht voor de social distancing.

> Voor het educatief aanbod kan je voor het ganse seizoen inschrijven.
- september '20 t.e.m. juni '21

Sla deze bladzijde om en ontdek wat er op het programma staat in september en oktober.

DE CC KLANTENKAART!

NIEUW!

Doordat we dit seizoen wat korter op de bal moeten spelen, werken we NIET met ABONNEMENTEN. Trouwe bezoekers worden wel gesoigneerd!

Bij elke aankoop uit het volledige aanbod van Bib & Cultuureel Centrum Aartselaar spaar je per gependeerde euro, € 0,07 op je virtuele klantenkaart. Niet alleen podium, ook cursussen, dag- en familievoorstellingen tellen mee, ongeacht het totaalbedrag. Je kiest zelf bij welke volgende aankoop je je 'geldbeugel' inzet voor betaling en voor welk bedrag.

Het gespaarde tegoed op je kaart wordt automatisch bijgehouden en vervalt niet! Een speciaal seizoen met een bijzondere nieuwe insteek!

Podium Muziek, Theater, Lezing of Vertelling

Alle activiteiten vinden plaats in CC 't Aambeeld, tenzij anders vermeld.



Sandra De Clercq
Talent # Lokaal

Heb je soms het gevoel dat je gezinsleden je niet begrijpen, je liefde niet altijd wordt gewaardeerd of word je er gek van dat anderen klagen over futiliteiten? Dan is deze lezing op jouw lijf geschreven. Maak kennis met de drie instincten of liefdestalen en hoe deze een impact hebben op quasi alle domeinen van je leven. Word je bewust van spraakver-

warringen. Leer remedies kennen om je relaties te verbeteren en daardoor ook zelf gelukkiger in het leven te staan! Sandra De Clercq is een Aartselaarse therapeute met als passie 'mensen beter te begrijpen.'

Lezing | donderdag 17 september 2020 | 20:15 | € 5 | Locatie: Chalet De Hamer, della Faillelaan 21



foto © Pixabay

Het Groot Dictee Heruitgevonden

Een muzikale en theatrale tour de force met Tom Vermeir, Koen De Graeve, Johannes Verschaeve (The Van Jets), ... die niemand onberoerd zal laten...

Ivan Locke, een plichtsbewuste werfleider en vader, vertrekt van zijn werk naar huis. Aan de verkeerslichten slaat hij rechts af waar

Op vrijdag 4 december nemen taalliefhebbers in zowat 100 Vlaamse Bibliotheken tegelijkertijd deel aan de geüpdatete versie van het Groot Dictee. De Bibliotheek nodigt iedereen uit om mee te spelen met dit unieke taalspel dat je spellingkennis en creativiteit uitdaagt.

De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen.
i.s.m. Davidfonds Aartselaar

Woord - Kwis | vrijdag 9 oktober 2020 | 20:15 | € 5

Saskia de Coster (1976), al jaren de meest eigenzinnige en prikkelende stem van de lage landen, is auteur van 7 romans, waaronder 'Eeuwige Roem' (2006), 'Wij en ik' (2013) en 'Wat alleen wij horen' (2015). In 2019 verscheen 'Nachtouders'.

"Dit is mijn verhaal, maar het is, denk ik, ook het verhaal van iedere ouder die wel eens gewankeld heeft."

Woord | woensdag 23 september 2020 | 20:15 | € 8 - € 6 (Willems & Davidfonds)

HERNEMING

In gesprek met... Saskia De Coster



foto © Koen Breukel



Film, Judy

De carrière van Judy Garland, bekend als kindster van o.a. 'The Wizard of Oz', staat in Amerika op een laag pitje. Ze leeft al jaren op medicijnen en drank. Met een reeks uitverkochte theatershows waarvoor ze in 1968 naar Londen reist, hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen geven aan haar kinderen die in Amerika zijn

achtergebleven. Ondersteund door vele bekende liedjes, zoals 'Somewhere over the Rainbow', vertolkt Renée Zellweger op fenomenale wijze de onnavolgbare Judy Garland. *i.s.m. werkgroep 'Cultuur overdag'*

Film | maandag 28 september 2020 14:15 | € 4 | Nederlands ondertiteld

Juni 1904, Gabrielle Deman vertrekt vanuit Antwerpen voor de reis van haar leven. Als dochter van boekhandelaar-uitgever Edmond Deman droomt ze ervan om wetenschapster en ontdekkingsreiziger te worden. Als eerste blanke vrouw doorkruist ze te voet Kongo-Vrijstaat. Herlinde Leyssens ontdekte in het

archief van het Afrikamuseum in Tervuren een schat aan brieven, dagboeken en foto's van Gabrielle Deman. Deze vondst vormde het startschot voor haar debuutroman 'Kongokorset'. *i.s.m. Willemsfonds Aartselaar*

Woord | dinsdag 6 oktober 2020 20:15 | € 5

Een multimediale lezing over het intrigerende leven van een belle époque buitenbeentje.



Kongokorset, Herlinde Leyssens



foto's © Kurt Van der Elst

Nadat De Bonanzas u al op onnavolgbare wijze de allergrootste sixtieshits voorschotelden, gaan ze deze keer weer een stapje verder met 'The wonder years'. Met hun gekend aanstekelijk enthousiasme bladeren ze samen met u nog wat dieper door de onuitputtelijke sixtiescatalogoog. *i.s.m. werkgroep 'Cultuur overdag'*

Live-optreden | maandag 26 oktober 2020 | 14:15 | € 8



The Wonder years De Bonanzas



foto © Raoul Heyman

Sopraan Elise Caluwaerts en harpiste Leen Van der Roost brengen de mooiste liederen uit de belle époque. Elise Caluwaerts groeide dankzij haar veelzijdigheid en innemende persoonlijkheid uit tot een veelgevraagde soliste in binnen- en buitenland. Samen met Leen Van der Roost brengt ze het Parijs van 1900 weer tot leven.

Dit concert kadert in de reeks 'Zuidrand Klassiek!' (voorheen 'Neerddorpen Klassiek!'), een samenwerking van Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

**Klassiek | donderdag 29 oktober 2020 20:15 | € 14 - € 5 (-26)
Locatie: St.-Leonarduskerk Aartselaar of CC 't Aambeeld**

Workshops, Cursussen, ...

Jeugd

- 19/09 Kameleon, 6-8j
voorlezen & knutselen
- 26/09 Leren coderen
met Coder Dojo, 7-18j
- 14/10 Kameleon, 6-8j
voorlezen & knutselen
- 14/10 Filmen met drones, 9-11j
- 17/10 Leren coderen
met Coder Dojo, 7-18j
- 19/10 Storymode, 9-12j
Schrijf je eigen verhaal
- 21/10 Filmen met drones, 12-15j
- 28/10 Creatief koken
voor Halloween, 6-8j

Volwassenen

- 22/09 Dochters van Eva
Gratis proefles
dansen voorbij 50
- 04/10 Gegendste rondleiding:
Sportief verleden
Olympiadewijk Wilrijk
- 12/10 Kookworkshop
snijtechnieken
- 19/10 Designlamp maken
van papier



OPROEP!

Oproep: coaches gezocht

Om van CoderDojo een succes te maken, zoeken we steeds vrijwillige coaches om de jongeren te begeleiden. We zoeken zeker geen "lesgever", maar iemand die jongeren helpt om zelf te ontdekken. Specialisatie in een specifiek domein (Scratch, Arduino, andere programmeertalen) is fijn, maar niet noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op met lies.jemmens@aartselaar.be voor meer informatie.



4 muzikale vrijdagen in september Ready for take off!

Ben je ook klaar voor een gezellig cultureel avondje met toffe muziek van minder bekend maar steengoed lokaal talent? En om nog eens goed te lachen, diep vanuit je buik? Het komt eraan!

Zet je schrap. Of liever: kom lekker ontspannen en genieten. We maken een vlucht naar een zalige bestemming. Hopelijk de zevende hemel!

> elke vrijdagavond van september
check in 19:00
vertrek > muzikale bestemming 19:30
tussenlanding na ongeveer een uurtje
vertrek > comedy/vertel-eiland 21:00

Den Tarmac
parking muziekacademie
tussen Leon Gilliotlaan en Carillolei

Tarieven
Deze vluchten worden u gratis aangeboden, maar zijn **verplicht vooraf te reserveren** via onze website.

Alternatieve bestemming
Bij regenweer gaat de hele reis door in CC't Aambeeld, della Faillelaan 34.

met dank aan onze sponsors:



2020 zou de sportzomer bij uitstek worden. Bovenop de jaarlijkse zomerevenementen zoals de Tour de France zat de agenda boordevol. Denk maar aan het EK Voetbal en de Olympische Spelen. Het deed ons wegdromen naar Griekenland, de bakermat van de sport én het theater.

Voor de look and feel van het cultuurseizoen lieten we ons inspireren door de typische vazen uit de Klassieke Oudheid. Met hun mooie beschilderingen van atleten vormen ze een uitstekend uitgangspunt. Natuurlijk staken we ze wel in een modern jasje. Niet meer voor een gedrukte brochure, maar wel in deze nieuwe cultuurkrant!



#evenwicht